

Senegambiaans feest in Letterkundestraat

Het is al even geleden. Van juni 2001 om precies te zijn. Na jarenlange culinaire, culturele en muzikale omzwervingen belandde basisschool 'De Letter' in Wilrijk in Senegal en Gambia. Meteen goed voor een gemengd feest. Alle leerlingen en de leerkrachten leefden zich helemaal in de West-Afrikaanse cultuur in. Ze gingen bijscholen bij Baobab in Sint-Niklaas, winkelen op de markt, er werd samen gekookt en bissap, drank van bloemenblaadjes, gemaakt.



De kennis over de beide landen werd op peil gebracht, onder andere met 'uitleenkoffers'. De kleuters bezochten Plankendael en knutselden nadien enorme wilde dieren in elkaar.

Op het afsluitfeest werden ook prachtige juwelen, sleutelhangers, beeldjes getoond. En de hele school zorgde voor fel gesmaakte optredens.

Er gebeurde nog veel meer, te veel om op te sommen. Alleen dit willen we u niet onthouden: er werd een 'carrapide' ineengeknutseld, dat is een taxi in Senegal.

Van Juf Delly De Groof ontvingen we een uitgebreid verslag. Hopelijk vindt ze het niet erg dat we het hier behoorlijk inkortten. ■